

Zondag 16 maart 2025

Voorganger : S. Rienstra uit Barsingerhorn
Lector : Ciska Groeneveld
Organist : Johan de Vries
Collectedoel : Kinderfonds MAMAS
Liederen : Zie borden
Lezingen : Zie borden

Bij de dienst

500 jaar voor de geboorte van Jezus, leefde Israël in de ballingschap. Het was een zware tijd. Er was geen toekomst meer. Toen kwamen de profeten als Jesaja die antwoorden zochten op de beklemmende vraag: Heeft God ons voorgoed verlaten? Zijn wij de speelbal geworden van het noodlot?

In het zoeken naar antwoorden werden de oude geloofsboeken van Israël weer opnieuw ontdekt. De Thora (dat zijn de eerste 5 boeken van de bijbel) werden opnieuw gelezen en herschreven.

Het verhaal over de Uittocht kreeg een nieuwe dimensie.

Het verhaal over de schepping gaf de mensen het antwoord dat God de eerste en de enige ware God is, die de mens heeft geschapen naar Zijn beeld. De profeten vertelden daarbij hun eigen verhalen. Zij droomden en vertelden daarover.

Zacharias bijvoorbeeld: God zal opnieuw bij ons wonen

Jesaja: De woestijn zal bloeien. God zal onder ons wonen. In ons midden zijn.

Ezechiël: God zal naar ons omzien en een verandering aanbrengen in ons lot.

Maar wie de politieke realiteit van die tijd kende, schudde meewarig het hoofd.

Het volk Israël, een klein groepje mensen, een vlekje op de wereldkaart. Het lijkt dat met de wegvoering van het volk ook de macht van God lijkt ineengeschrumpeld.

En toch:

De profeten, zij bleven geloven in een toekomst met God.

Zij vertelden dat zijn macht en liefde onbegrensd is.

Van deze toekomst getuigen ook de 4 evangelisten. Vandaag horen wij van een vreemde ontmoeting op de berg. Het is voor de mensen die er bij zijn, net een droom die altijd door moet gaan duren

Het verhaal van vandaag is een hoogtepunt in de weg van Jezus naar Jeruzalem.

Daar zal hij straks sterven.

Op weg naar Pasen mogen we met de discipelen even wegdromen

Op weg naar Pasen worden we ook bemoedigd

Op weg naar Pasen krijgen we ook een opdracht.

Collectiedoel Diaconie

Kinderfonds MAMAS

Een hart voor kinderen in nood



Ook in Zuid-Afrika is er een grote tegenstelling tussen arm en rijk. Vanuit de overheid is er in Zuid-Afrika geen sociaal vangnet en moeten drie miljoen kinderen zien te overleven. Zij zitten vast in een greep van armoede die hun families al generaties lang moeten verduren. Want het einde van de apartheid heeft helaas niet geleid tot een einde aan de armoede.

Ouders kunnen vaak niet voor hun kinderen zorgen. Zij zijn zelf moe gestreden, ziek of verslaafd. Op eigen kracht is het voor een kind dan ook bijna onmogelijk om uit deze uitzichtloze situatie te ontsnappen. Veel van de armste kinderen overlijden voor hun 10e jaar, komen terecht in de criminaliteit, gaan zwerven, 'verdwijnen', of geven hun uitzichtloze bestaan door aan de volgende generatie.

Gelukkig zijn er de MAMAS. Zij nemen kinderen onder hun hoede vanaf de geboorte tot aan de eerste baan. Zij zorgen voor gezond eten, onderwijs, medische zorg en heel veel liefdevolle aandacht.

Laten wij Kinderfonds Mamas steunen door uw bijdrage te geven tijdens de collecte of uw gift over te maken op het volgende rekeningnummer:

NL88 RABO 0333 0073 28 t.n.v. Diaconie gemeente Thomas

Alvast hartelijk dank voor uw gift!

Wilt u meer informatie? Kijk dan op hun website: kinderfondsmamas.nl

In memoriam Bep Keur

Op 7 maart overleed op 91 jarige leeftijd Elisabeth Margaretha Keur – Piebinga. Bep werd geboren op 18 oktober 1933 te Velsen.

Bep groeide op in een gezin met vier kinderen. Zij werd als jong meisje na de lagere school verantwoordelijk voor de huishouding en de zorg voor haar jongere broertje. Zij ontmoette op een christelijk jeugdkamp Frans Keur en zij trouwden in 1960. Zij kregen twee dochters: Jeanette en Mary. De eerste jaren van hun huwelijk woonden zij nog in bij oma keur in IJmuiden. Hun eerste woning in Oostwoud stond op de Pletering.

Bep genoot erg van muziek en had zelf een mooie stem. Zij zat op het kerkkoor, bezocht de leesclub en maakte veel kruiswoordpuzzels. Zij was haar jongere jaren een actief lid van onze gemeente. Frans overleed in 2006, dat was een enorme schok voor Bep.

Katten waren haar lievelingsdieren en zij had zelf vroeger ook katten. Vriendin Joke vertelde in de dienst dat haar laatste kat er geen was om zonder handschoenen aan te pakken. Bep hield van Fresia's, mooie gele, daar word je blij van. De laatste jaren woonde Bep in huize Martinus in Medemblik, waar zij liefdevol verzorgd werd. Voor haar 90^e verjaardag heeft zij een prachtig feest gehad in het Wapen van Medemblik. Bep was oma van drie kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.

Jeanette en Mary hebben voor de afscheidsdienst de tekst van Openbaring 21: 3 - 6 voor moeder uitgekozen. Bep had vertrouwen in God. Deze tekst spreekt over geen pijn meer hebben. De woorden van Openbaring troosten en bemoedigen. Dat is mooi en soms zo nodig in het leven.

Wij wensen de familie vanuit PG THOMAS, veel kracht toe en dat zij zich gedragen mogen weten door de liefde van God. ds. Jantina de Ruiter.

Toelichting liturgische schikking tweede zondag 40 dagentijd 2025.

In deze veertigdagentijd horen we Jezus zijn weg gaat vanuit de kracht van Gods liefde. Gekozen is voor de boomstronk als symbool van de kracht.

Op deze tweede zondag laten we de bezinning zien van de bijzondere ervaring en ontmoeting van Jezus en drie van zijn leerlingen op de berg Tabor die ze vast willen houden.

In de schikking zien we witte alstroemeria's als beeld van verbondenheid, toewijding en steun. De paarsblauwe hyacinten staan voor bezinning. Wat gezien is op de berg is niet vast te houden maar wel mee te nemen in het denken en doen



"Sta in je kracht

*Met regels ten leven en hemels licht dat er soms
zomaar even kan zijn.*

Herinnering die blijft en vreugde geeft.

Sta in die kracht"

Beste Gemeente,

Vanaf 18 maart is het adres van Henk:
Sweelinckhof 1 kamer 2.

Met een vriendelijke groet,

Femmy Bosch



Ingezonden Gebed

Goede God,

In ons leven beleven we zo veel,
we kunnen het niet allemaal onthouden.
Maar er zijn momenten die in ons geheugen gegrift staan,
omdat we ons verbonden wisten met mensen om ons heen,
of omdat we ons dicht bij U voelden.
Wij danken U voor deze momenten,
en bidden U:
als we deze momenten niet ervaren,
maar ze wel nodig hebben,
wees ons dan ook nabij.
Amen

Onze Jarigen:

De jarigen t/m 22 maart leest u hieronder.

Onze hartelijke felicitaties zijn voor:



Auteur: Henk Jongerius

Uit: Voor onderweg. 101 schriftliederen. Gooi en Sticht, Kampen 2005

Luister naar de Welbeminde,
luister naar de zoon, mijn knecht:
wie de levensweg wil vinden
zal volbrengen wat hij zegt.

Hoor naar Mozes die bevrijdde
uit de angst, het slavenland,
en u als een herder leidde
naar de rust, uw vaderland.

Luister naar Elia's woorden
die hij vurig tot u sprak
en de goden die bekoorden
als een storm in stukken brak.



Hoor naar hem die voor u uitgaat
en de Schriften heeft volbracht,
zie het licht dat voor u opgaat,
groet de morgen die u wacht.

Lied bij de tweede zondag van de Veertig Dagen

Jelle in Marokko



De afgelopen week verbleef ik in Marokko. net als bij ons is het momenteel ook volgens de islamitische kalender "vastentijd" De ramadan. anders dan bij ons houden bijna alle Marokkanen zich strikt aan de regels en eten en drinken tussen zonsopkomst en zonsondergang helemaal niets. niet moslims hoeven niet mee te doen, en de restaurants zijn overdag gewoon open. Maar het samenvallen van de "sobere maanden" uit beide religies en de adviezen die ik regelmatig krijg over mijn voedingspatroon ervaarde ik als een mooie uitnodiging om ook te gaan vasten. Het ging me makkelijker af dan verwacht, op een dag na is het me alle dagen gelukt. Al moet ik eerlijkheidshalve toegeven dat ik wel regelmatig water dronk en een keer tussendoor een kopje koffie. Maar eten deed ik pas nadat aan het minaretten geschreeuw te horen was dat de zon onder gegaan was.

Een ander gebruik bij de ramadan is het geven van aalmoezen aan de armen, ook wel Zakat genoemd [Karin Eugster heeft er ons vorig jaar alles over verteld]

Anders dan bij ons stop je geen geld in de collectezak maar geef je het direct aan de bedelaars op straat.

En die zijn er genoeg in Marokko. Op iedere straathoek vind je, met name ouderen die om een gift vragen.

Ik heb geprobeerd om zo vaak mogelijk iets te geven. Maar ik moet zeggen dat het niet altijd lukte zeker niet omdat als je één iemand iets gaf er pardoes tien begerige handen bij kwamen. En je kunt helaas niet iedereen gelukkig maken. Maar het voelt niet leuk om mensen af te wijzen. Datzelfde geldt voor de vele mensen die zich aan je opdringen om je rond te leiden in ruil voor een financiële beloning. Als je ze al wat geeft vinden ze het niet genoeg en zeggen ze dat je hun gezin in de steek laat door de beperkte bijdrage. Dit brengt mij in een dilemma omdat ik aan de ene kant niet gediend ben van de ongevraagde aandacht en bovendien niet persoonlijk verantwoordelijk ben voor zijn leefomstandigheden. maar anderzijds voel ik me als toerist uit het 'rijke' Europa toch wat ongemakkelijk de prijzen liggen in Marokko ongeveer tien keer lager dan bij ons. een avondje uit eten kost omgerekend vijf euro. Een ritje met de taxi hooguit een tientje. Dat betekent dat ik daar voor bespottelijk lage prijzen op vakantie kan gaan en alles kan doen wat daar bij hoort. Maar tegelijkertijd ook dat de levensstandaard voor Marokkanen tien keer lager ligt en zij zich niet de vele luxe kunnen permitteren die wij aan de overkant van de zee hebben. Het is denk ik goed dat we ons dat blijven realiseren zeker in deze periode van 'onthouding en bezinning.'

Kort gezegd ben ik dankbaar dat ik zoveel van het prachtige Marokko heb mogen zien. Met al zijn cultuur en natuurschoon. ik vertel jullie er graag meer over als ik jullie aanstaande zondag weer tref onder het genot van een kopje koffie, en aangezien ik ook nog jarig ben geweest ook van een kleine traktatie. Hopelijk tot dan!

Groeten Jelle

Informatie dienst op 23 maart 2025

Voorganger : Ds Jantina de Ruiter
Lector : Carla Benjamins
Organist : Andrew Orme



Agenda:

Wo. 19 maart	Geloven Samen	14:00
Di. 25 maart	Vergadering bezoegroep	14:00
Wo. 26 maart	Sobere maaltijd	18:00
Di. 1 april	Vergadering diaconie	10:00
Wo. 2 april	Taakgroep Eredienst	14:00
Zo. 13 april	Passievesper	16:30
Vr. 25 april	Filmavond in Activiteitscentrum Woudrust	19:30

Alle vergaderingen/bijeenkomsten worden in De Ark gehouden, tenzij anders vermeld.



Voor de website PG Thomas:
scan de QR – code!

Rekening Diaconie: NL88 RABO 0333007328

Rekening Collecte munten, Kerkbalans en bijdragen: NL95 RABO 0373725183

Rekening Kerkrentmeesters: NL13 RABO 034425020

